

### **Waarom ben je gestart met bloggen?**

*Ik zocht een hobby die/dat mij de mogelijkheid gaf om nieuwe dingen te leren. Op een avond zag ik de film Julie and Julia. Deze film heeft mij geïnspireerd om te gaan bloggen. In het begin wilde ik een kookblog waarop ik mijn recepten zou delen. Dat is de reden dat er ook recepten op mijn blog staan. Mijn blog is een combinatie van mijn twee passies! Toen ik de wereld van mode bloggers special voor fashionistas met een maatje meer, was ik verkocht! Ik besepte snel dat er weinig bloggers waren die hetzelfde deden in mijn omgeving.*

### **Heb jij (persoonlijke) mode regels? Ja/nee? Waarom wel/niet?**

*Ja en nee! Ookal vind ik een bepaalde look of kleding leuk, als het me niet staat, staat me gewoon niet! Ik zou ze toch niet comfortabel voelen. Slank of niet, mode trends hoeven niet iedereen te staan. Bijvoorbeeld, begin van dit jaar zag je overal de "peter pan" kraagje opduiken. Persoonlijk is het niet mijn smaak, bij vele meisjes zag het er schattig uit, maar dat soort mode trends staan mij absoluut niet. Aan de andere kant heb je kledingstukken die je niet ziet, zoals de Bermuda shorts. Ik draag ze ook in de winter. Waarom? Omdat het mij staat en dan ga ik ervoor.*

### **Wie is jouw mode muze? Waarom?**

*Ik heb niet een mode muze in het bijzonder, maar ik ben dol op het ontdekken van nieuwe blogs. Ik laat me graag hierdoor inspireren. En ook streetstyle (lees: alledaagse mode van de straat) vind ik inspirerend.*

### **Als je één mode accessoire zou kunnen zijn, welke ben jij dan? Waarom?**

*Zonder twijfel een spijkerbroek. Het is een veelzijdig kledingstuk; je draagt het chic of casual.*

### **Wat is jouw boodschap aan vrouwen/meisjes (met een maatje meer) die strijden met een negatief zelfbeeld?**

*Ik wil niet te hard overkomen maar ik denk zolang je nog geen echte problemen hebt in het leven zoals ziekte of oorlog. We neigen aandacht te geven aan onbelangrijke zaken en onze kleine verschillen. We vergelijken onze identiteit met populaire ideaal schoonheidsbeeld van de maatschappij. Ik zou wedden als deze meisjes morgen hoorden dat ze nog 1 dag te leven hadden dat ze datzelfde schoonheidsideaal uit het raam zouden gooien. Ze zouden hun unieke zelf omarmen, ook als ze een maatje meer zouden hebben. De kleine dingen in het leven worden belangrijk. Opeens is een lantaarnlicht tijdens een volle maan bijzonder. Ze zouden dansen alsof er niemand keek. Ze zouden flirten als een Venus de Milo. Dat is in ieder geval wat ik voor ze zou wensen. Het leven kan zo voorbij zijn, je moet nu volop genieten.*

### **Vertel ons iets over jezelf ( bijvoorbeeld: leeftijd/werk/hobby's etc...).**

*Een paar jaar geleden is mijn beste vriendin overleden door de gevolgen van leukemie. Sinds die ervaring, is alles in mijn leven veranderd. Ik mis haar ontzettend. Mijn antwoord heeft te maken met de vorige vraag, het is erg persoonlijk. Soms moet je jezelf blootstellen zodat mensen jouw redenering en keuzes kunnen begrijpen. Als je de foto's ziet op blogs, krijg je het idee dat deze personen geen problemen hebben. Dat alles voor de wind gaat. Je vraagt je wel eens af of je de enige bent die geen leuke moment heeft in het leven. Natuurlijk niet! Achter elk lach van een blogger zit ook een traan. Daarom wilde ik iets persoonlijk met jullie delen.*

<http://dentelleetchocolat.blogspot.com/>