

Mode Plus: Echte volle vrouwen IV - Lodi

Deze week heb ik weer een mooie en volle vrouw in het middelpunt, Lodi.

Vertel ons iets over jezelf (bijvoorbeeld: leeftijd/werk/hobby's etc...).

Mijn naam is Lodi en ik ben een bijna 21 jaar. Ik studeer Drama in Berlijn. Ik kom ook uit Berlijn. Als ik geen cursussen zoals drama, schermen, muziek, zang, acrobatiek, logopedie, ballet en dans doe, gebruik ik (de weinig vrije tijd die ik heb) om uit te gaan met mijn vrienden of het theater te bezoeken, wat te lezen, te repeteren of om te bloggen.

Waarom ben je begonnen met bloggen?

Als tiener droeg ik jongens kleding, want er waren geen moderne plus size winkels in Duitsland voor meisjes van mijn leeftijd. Bij het ontdekken van de Amerikaanse blogger YFF, ontdekte ik plus size merken als Evans. Vanaf dat moment wilde ik mijn eigen mode blog, ik wilde één van de eerste Duitse plus size mode blogs zijn. Daarnaast wilde ik een deel van de plus size gemeenschap zijn en van andere bloggers leren.

Heb jij (persoonlijke) mode regels? Ja/nee? Waarom wel/niet?

Een van mijn moderegels is om nooit 's avonds in een broek of een spijkerbroek uit te gaan. Ik weet dat veel van andere plus size dames hekel aan het woord "verfraaien" hebben. Overdag draag ik een spijkerbroek, maar als ik uitga, wil ik me sexy voelen. Een (spijker)broek doet niets extra's voor mijn lichaam en ik voel me er niet sexy in.

Wie is jouw mode muze? Waarom?

Veel vrouwen inspireren me; ik heb geen mode muze in het bijzonder. Ik vind het gewoon handig om zoveel mogelijk inspirerende bronnen te hebben.

Als je 1 mode accessoire zou kunnen zijn, welke ben jij dan? Waarom?

Ik heb dit; een ketting met een vis hanger. Ik vind dat deze vis mij vrij goed weerspiegelt. Hier is een foto:



Wat is jouw boodschap aan vrouwen/meisjes met maatje meer die worstelen met een negatief zelfbeeld?

Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen, omdat nieuwe ervaringen kan jouw vertrouwen versterken. In het begin onderschatte ik bij mijn studie (drama). Maar ik kwam erachter dat ik geen enkele reden had om mezelf te onderschatten. Ja, ik ben dik, maar ik ben meer atletisch dan veel van mijn (slankere) medestudenten. Dit besef maakte me sterker en gaf mij veel meer zelfvertrouwen.

Als laatste wil ik zeggen: doe mee aan een cursus buikdansen, bezoek een yoga cursus, ga dansen. Doe wat je wilt, maar hou altijd in gedachten: GENIET ervan.

www.lodimat.blogspot.com

www.twitter.com/lodimat