

Mode Plus: Antwoorden Blog Award

Het heeft even geduurd
maar eindelijk heb ik de antwoorden voor de blog award.
Dus hier zijn ze!

1. Wat inspireert je?

In de eerste plaats zou ik zeggen muziek. Ik ben opgegroeid in een huis met muziek. Van pop naar rock tot aan klassiek. Alles kwam voorbij. Aan het begin van mijn pubertijd heb ik alle oude platen van mijn moeder ingepikt. Dan heb je het over muziek uit drie decennia (jaren '50 tot jaren '70). Vandaar ook mijn fascinatie met de mode uit die tijd. En getrouwd zijn met een muzikliefhebbende tekenaar helpt ook ontzettend met de inspiratie.

2. Wat is je favoriete seizoen en waarom?

Ik ben geboren en getogen op een tropisch eiland voor mijn vertrek naar Europa. Seizoenen kende ik niet, nou ja, orkaan seizoen dan. Maar herfst/winter, nee daar had ik alleen van gelezen. Ik heb een zwak voor zon(licht) dus dan kies ik het voorjaar. Het lijkt op de koelere zomerse dagen op het eiland. Het is het net genoeg zon, niet te warm en je kunt eindelijk stoppen met het dragen van jassen.

3. Waar kijk je het meest uit naar dit jaar?

Ik wil gewoon nieuwe avonturen die komen op mijn pad komen omarmen. Niet teveel nadenken, maar gewoon doen en vooral genieten. 2010 was geen makkelijk jaar. Ik heb veel geleerd over mezelf en ik ben klaar voor het volgende niveau. Wat wat dat volgende niveau impliceert, weet ik nog niet. Maar ik ben blij die stap te willen nemen.

4. Als je een boek kon schrijven, waarover zou je schrijven?

*De reis naar zelfacceptatie.
Ik ben al zo lang onzeker over mijn lichaam geweest.
Het heeft me veel pijn en verdriet gekost om te zijn waar ik nu ben. Het is goede plek, een liefdevolle plek, wie wil zo'n avontuur niet delen? Ik in ieder geval wel!*

5. Wat is je grootste passie?

*Dit is geen makkelijke vraag.
Ik denk dat ik een typische Tweeling ben.
Ik kan moeilijk kiezen. Ik hou van zoveel dingen.
Ik geniet van alles. Tenminste, dat probeer ik.*

6. Als je een ding over je leven of jezelf zou kunnen veranderen, wat zou het zijn en waarom?

*Op dit punt van mijn leven, zou ik niets zeggen.
Klinkt te mooi om waar te zijn, toch?
Ik ben altijd al een perfectionist.
Altijd op zoek naar meer en de beste.
Ik ben eindelijk gaan leren hoe je het hier en nu kan genieten.
Ik ben verbaasd over hoeveel ik heb gemist.
Zelfs wanneer situaties niet perfect zijn,
wil ik het moment ervaren.*

7. Ten slotte, wat is je favoriete boek?

*Ik heb 3 favoriete auteurs
Jan Wolkers (een Nederlandse auteur) - Kort Amerikaans
Boeli van Leeuwen (een Antilliaanse auteur) -
Sartre (een Franse auteur) - Huis Clos
Ik hou van de complexiteit in het verhaal en de personen achter het boek.*